

KRINGWERK SEIZOEN 2015 - 2016

*** Hoedekenskerke * Nisse * 's-Heer Abtskerke**



'Bezieling door verbinding'

'Bezieling door verbinding' geldt als jaarthema voor onze gemeenten. Opnieuw treft u een aanbod van activiteiten die verbindend wil werken. We zoeken op verschillende manieren verbinding met het verleden. Op welke manieren zijn onze voorouders van invloed geweest op wie we nu zijn? Op wiens schouders staan wij en wat ontvingen wij en kunnen wij doorgeven? Die vragen komen terug in een reeds lopende kring. En verder: ligt er een relatie tussen het landschap waarin we leven en werken en het landschap van onze ziel? Dat laatste komen we misschien op het spoor als we het verhaal horen en zien van de eerste bewerkers en vormgevers van het Zeeuwse land: Cisterciënzer monniken.

In Abdij Ter Doest en Abdij Ter Duinen, in West-Vlaanderen, is het boeiende verhaal van deze monniken bewaard gebleven.

Is kunst een vorm waardoor verbinding kan gelegd met geloven? We leren kijken door de ogen van een bezielde mens, de schilder Vincent van Gogh.

Verbondenheid kent ons christelijk geloof met de Joodse traditie. In onze provincie wordt het Joodse geloof gevierd en geleerd, ondermeer in de synagoge van Middelburg. Deze bijzondere plek gaan we in het nieuwe seizoen bezoeken.

In onze tijd met grote veranderingen staat verbondenheid onder druk. Wat is ons antwoord?

Innerlijke weerbaarheid en actieve tolerantie zijn meer dan ooit nodig. In een nieuwe kring lezen we teksten uit een boek van rabbijn Jonathan Sacks, met de titel: *Leven met het verschil*. Deze woorden houden een uitdaging in en een opdracht voor menswaardig leven, voor nu en in de toekomst.

Bezieling door verbinding – daarin kan zingen ook niet ontbreken. We proeven weer aan nieuwe liederen en teksten, op een paar doordeweekse avonden.

Een nieuw aanbod van activiteiten en kringen. Weten ze te verbinden, te bezielen? Dat antwoord ligt in onze handen. Welkom!

Over andere activiteiten in onze regio wordt u in de komende tijd geïnformeerd via een nieuwe rubriek in Kerkwijzer en op de website.

1 – Op bezoek bij de Cisterciënzers in West-Vlaanderen

Wie gaven mede vorm aan het eeuwenoude cultuurlandschap van Zuid-Beveland? Dat waren ondermeer Cisterciënzer monniken. We gaan op zoek naar de plekken vanwaar deze werkers in de klei én bringers van christelijk geloof werden uitgezonden. Hun sporen zijn te vinden in Abdij ter Doest bij Lissewege en Abdij Ter Duinen, in West-Vlaanderen. We rijden met eigen auto's, dus vervoer regelen we zelf. We eten in het restaurant bij Abdij Ter Duinen, voordat we weer naar huis rijden. (rond 20.00 uur).

Datum: zaterdag 26 september
Leiding: Egbert Rietveld en Joke Smallegange
Vertrektijd: 12.30 uur.
Verzamelaarsplaats: Dorpsplein bij Maria kerk in Nisse.

2 – “Wij zijn de eersten niet”

We lezen opnieuw levensverhalen van mensen uit de Bijbel, uit de geschiedenis van kerk en samenleving. Hoe inspireren zij ons? Een boeiende tocht langs vrouwen en mannen in hun kracht en kwetsbaarheid, van de Bijbelse profeten als Jesaja, Ezechiël, van kerkvader Augustinus, Martin Buber, Jonathan Sacks en Nelson Mandela in onze tijd.

Op die tocht komen we weer in contact met vrienden, leraren, vaders, moeders, die van invloed zijn op degenen die we nu zijn. Op wiens schouders sta je en wie draag je mee, als een schat of als een last?

Data: woensdag 28 oktober; dinsdag 24 november;
dinsdag 26 januari; woensdag 24 februari
Leiding: Egbert Rietveld
Locatie: Bergweg 2 te 's-Heer Abtskerke
Tijd: 10.00 – 11.30 uur

3 – Bezoek Synagoge Middelburg

Met de Joodse traditie is ons christelijk geloof onlosmakelijk verbonden. Uit de synagoge kwam de kerk voort. Paulus schrijft daarover in zijn Romeinenbrief. De kerk is als een ent, geplant op de stam van een edele olijf. Dat is Israël. De enige overgebleven, en ook gerestaureerde synagoge van Zeeland staat in Middelburg. Een bijzondere plek, waar we horen over de geschiedenis van de joden, in hun kwetsbaarheid en ook in hun kracht en vitaliteit. Sinds 1994 is deze synagoge weer middelpunt voor het joodse leven in onze provincie. We krijgen uitleg over de joodse liturgie en gebruiken, van mezoeze, menorah tot mikwe. Een boeiende ontdekkingsstocht naar en verleden en heden. Gaat u mee?

Datum: donderdag 12 november
Leiding: Egbert Rietveld
Locatie: Herenstraat 14, Middelburg
Tijd: 19.30 - 21.30 uur

4 - Pleidooi voor ‘verschillig leven’

We lezen gedeelten uit het belangwekkende boek van de Engelse rabbijn Jonathan Sacks: Leven met verschil. Op de terreinen van politiek, economie, psychologie, spiritualiteit en geloof, komt het aan op: oefenen in innerlijke weerbaarheid. Sachs pleit op een heldere manier voor actieve tolerantie. Wederzijds respect en verdraagzaamheid komen ons niet zomaar aanwaaien. Het vergt van ons moed, openheid en een actieve inzet. Hoogst actueel in een wereld van botsende culturen en dreiging. De grondtoon blijft die van de hoop. Ook dat is kenmerkend voor deze heldere stem en vertolker van de joodse traditie.

Data: maandag 15 februari; maandag 7 maart; dinsdag 29 maart
Leiding: Egbert Rietveld
Locatie: in nader overleg
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

5 – ‘Spelen met licht’ – Een avond met Vincent van Gogh

“Zoals de een met woorden gevoel en geloof tot uitdrukking brengt, zo dicht ik met verf”. Het is een kenmerkende zin uit een van de vele brieven die Vincent van Gogh schreef aan zijn broer Theo. Dit jaar is het 125 jaar geleden dat deze grootse schilder stierf. Dichten met verf – Vincent deed het met hartstocht. We lezen een aantal fragmenten uit zijn brieven om deze bijzondere man beter te leren kennen. Een uitdaging is ook om zijn niet minder hartstochtelijke geloof “te lezen” in een aantal van zijn werken. Dat brengt ons bij de vraag: kan ook (schilder)kunst voertuig zijn van geloof, en hoe dan?

Datum: donderdag 3 december
Leiding: Egbert Rietveld
Locatie: Johannes de Doper kerk in 's-Heer Abtskerke
Tijd: 19.30 – 21.00 uur

6 – Zingen uit het nieuwe Liedboek

Bij vieren hoort ook zingen. In melodie en taal zijn liederen in staat om ons te bezielen en ons te verbinden met elkaar en met Hem die ons daarvoor de adem gaf. In het nieuwe liedboek (2013) valt nog veel te ontdekken, te proeven aan nieuwe liederen, aan soms eeuwenoude vormen van zingen en ook aan meditatieve teksten. Het is nog maar weer eens herhaald: Canto ergo sum – al zingende besta ik. Kom mee en besta opnieuw in gedeeld zingen!

Data: woensdag 11 november
(datum in februari 2016 in nader overleg)
Leiding: Jos Roelse en Egbert Rietveld
Locatie: De Ark in Hoedekenskerke (1e avond)
Tijd: 19.30 uur

7 – Ouderen gesprekskring

Elke derde dinsdag van onderstaande maanden is er ruimte voor ontmoeting en gesprek voor ouderen in Hoedekenskerke. Een Bijbelgedeelte, een lied, een gebeurtenis in eigen leven of een actueel onderwerp, kan een aanzet geven tot verdieping en ook bemoediging. We zijn ook dit seizoen te gast bij Wil van Leerdam.

Data: 22 september; 18 november; 20 januari;
17 maart; 28 april
Leiding: Egbert Rietveld
Locatie: Kerkstraat 24 te Hoedekenskerke
Tijd: 14.00 – 15.00 uur

----- OPGAVESTROOKJE -----

Naam

Adres

Telefoon/email

Wil zich met 1 of ... perso(o)nen opgeven voor

Op bezoek bij de Cisterciënzers in West-Vlaanderen

Kan rijden met auto en plaats voor () personen

“Wij zijn de eersten niet”

Bezoek synagoge Middelburg

Kan rijden met auto en plaats voor () personen

Pleidooi voor “verschillig leven”

“Spelen met het licht” – Een avond met Vincent van Gogh

Zingen uit het nieuwe Liedboek

Ouderen gesprekskring

Aankruisen wat uw keuze is.

Aanmelding bij voorkeur via de mail naar:

willemtel@zeelandnet.nl o.v.v. kringenwerk

U kunt het strookje ook inleveren in de kerk, t/m zondag 4 oktober

n.b: opgave bezoek Cisterziënzer Abdij, graag uiterlijk 20 september.



